

Med lite
assistans så
kunde vi
även ladda
batteriet till
Ernsts
kamera.
Kanonen!
Full laddade
drar vi ut i
Peking
igen.





Området
här ovanför
ska
utforskas
idag.

Vi var inte helt överens om hur vi skulle gå. Men till sist fick jag ge mig... **Vi är på rätt håll. :-)**





Efter promenad och tunnelbaneåkande så är vi framme vid dagens första mål.

Panjiayuanmarknaden. En blandning av gammalt och nytt. Här en häftig målning som vi snabbt insåg att vi inte skulle kunna få hem.





Den här figuren fick också sitta kvar. Men jag gillade **"honom"**.




Ja en väldig blandning av gammalt och nytt. Men det som fanns mest av var olika stenar. Bärnsten i massor. Mest för smycken men även andra figurer. Denna är ju Häftig.





Lite funderande....

Men nej vi får inte hem dessa heller. Men Häftiga är dom!

A person wearing a blue cap and a brown jacket is sitting on a small stool on a frozen lake, ice fishing. Several fishing lines are stretched across the ice to three circular holes. A black bag is on the ground next to them. In the foreground, the back of a person in a blue and green jacket is visible, looking towards the fisherman. A wooden railing is also in the foreground.

Vi lämnar marknaden
och promenerar mot
Longton parken.
Härligt väder! Men jag
vet inte hur stor tur
dom här har.



Söndags motion av olika slag i parken. Vi nöjer oss med en himla massa steg på motionskontot idag. Enligt min mätare: 26 240 steg = 18,23 km



Snölek i
Parken.



Lite tips med
hem till Sya vad
man också kan
använda en
snökanon till.



Man gör mycket för att underlätta för motionärerna . Krokarna för att hänga upp jackan under gympan eller vilken träning man kör i parken.

På hemvägen passerar vi
Pärmarknaden. En för mig
ganska otrevlig marknad.
Jag tycker att det är lite
jobbig stämning där.
Säljarna är väldigt på.



Nu är vi på väg hemåt med tunnelbanan. Målet är att hitta ett bra matställe i Hutongen allra närmst oss. Där har vi aldrig letat mat.



Vi hittar ett riktigt Bra ställe precis på en tvärgata till Hotellet. Kanonmat för 57 pengar. Ca 75 kr för en förrätt, två huvudrätter och två stora öl. Inte något att klaga på!



Jag hade full koll på köket.
Men fick inte se när han gjorde
den goda vitlöksgurkan.



Nihao!
Hej på Dig Du!



På den här Puben firade vi nyår
2004-**2005. Då visste vi Inte**
något! Vi får väl ta en pilsner här
i morgon. Utan Kareoke....



På Hotellet finns en av Pekings mer kända Operahus. Vi fick biljetter med bokningen. Så det var **bara att gå dit....**

Det är ju ganska speciellt med Peking Opera. Den första akten var väldigt bra med en hel del akrobatik. Men sedan segade det till sig lite och i tredje och sista akten så trillade huvudet på både mig och Ernst.



Inte så fullt precis.

Ernst är väldigt nöjd
med kavajen som han
köpte igår!



Några hade biletter med te. Vi har någon gång hört varför det ska vara **så lång pip..... Men det** har vi glömt. :-)



Tredje och sista akten.
Dom är ju väldigt vackra.
Men också väldigt sövande.....
Så nu knoppar vi in för idag!

