

Äntligen! Och  
ganska otippat.  
Men ändå!  
Skidpremiär!



Jaha!  
Åt vilket håll kan det vara bäst?



Vi tar och frågar en av  
spårläggarna- Olle vart  
är det bäst?



Okej!  
Då kör vi upp  
till  
Vedbacken  
och kollar.



Men först fick vi vara med på dagens  
hemsidedefoto.

Passar på och tackar Alla entusiaster  
som fixar så det finns spår och fika i  
SYA! Å allt annat också förstås!!






Vi tar ett litet  
fotostopp. Helt  
underbart att få  
åka skidor!

A photograph of a snowy ski trail. In the foreground, a yellow and green ski and two blue poles with black baskets are lying on the snow. In the background, a person wearing a green jacket and dark pants is skiing away from the camera. The trail is surrounded by tall evergreen trees on the left and a red building in the distance on the right. The sky is overcast.

På väg ner igen  
efter ett antal  
varv uppe i  
skogen så  
vurpade jag och  
min ena skida  
**stack iväg.....**

A wide, snow-covered field under a cloudy sky. A path of tracks leads from the foreground towards a cluster of buildings in the middle ground. A person is visible on the path. To the left, there is a tall tower and a striped marker. To the right, there are streetlights and a small structure. The overall scene is a winter landscape.

Jag letade och letade och till sist  
stack Ernst iväg längs med spåret.  
Och kolla så långt bort han är!  
Å där borta var min skida som hade  
följt spåret. Snacka om bra glid på  
mina gamla vallningsfria från  
1990!



Tack!  
Då kan vi  
fortsätta.



Vi måste ju  
hälsa på i  
våran backe!



Nu märks det att det  
är plusgrader så  
**80 minuter får räcka.**





Kul att komma till SYA och träffa Alla Go'a Vänner! Hoppas på många fler skidtimmar i vinter.