

GooMorrn!  
I dag ska jag följa  
med till jobbet!



Det är Luciafirande på Saab.  
Klarinetten på andra raden är vår  
**Svåger. Saab har ett eget "stor band"**  
som värmer upp innan Lucia kommer.



Jag har inte varit på Lucia Live på flera år så det var verkligen stämningfullt och fint.



Luciatåget på väg ut och då får vi ta tag i den här dagen.



Ernst får gå innanför  
staketet och jag kör  
ner på stan.



Jag fick Super Bra hjälp med en bråkig lins här inne idag. Stort Tack för Utmärkt service!



Med ordning på vänster  
ögat igen så är det dags  
att dra ut på dagens  
Träningspass.



I dag hade vi Solsken i  
Linköping. Jag hörde att  
det inte var lika ljusst i  
Skåne.

<http://>

[www.elgebrant.se/  
fotodagbok.html](http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html)





A photograph of a dirt path leading through a forest of bare trees. The path is made of dark soil and small stones, winding through the trees. The trees are mostly deciduous and without leaves, with some evergreens visible in the background. The ground is covered with dry grass and fallen leaves. The sky is overcast and grey.

Jag har hittat en gammal sophög  
som fungerar utmärkt som  
intervallbacke.

3 + 3 varv med bra puls blev det  
idag.

Plus 24 km vanlig MTB cykling  
runt Rosenkällasjön.



Det finns lite öppet vatten  
till dom fåglarna som håller  
sig kvar.

I dag har jag dragit igång min nya smarta telefon. Men jag tycker att det är trist att min Note 2 la av. Så om någon känner en mobilmek så kontakta Mig!



I dag är Ernst på Julbord med jobbet och i morgon ska han också bort på kvällen. Så jag har gjort Grönkålssoppa med frikadeller till Mig! Smask!



# Jo jag vet!



*Vissa har en  
skruv lös.... andra  
saknar hela  
verktygslådan!*