

**Lugna fina simtag!
Det är Inte kallt! :-)**






Vattentemperaturen har ju faktiskt stigit under veckan från 15,9 till 16,6!

**I dag var det Lergökarallyt.
Utan oss. Vår bil har inte fått
rulla alls den här sommaren.
Vi ställde oss hemma vid
vägen där den Korta rundan
med Traktorerna åkte förbi.**





Dagens jobb för mig blev att kratta upp efter fåglarna som sprätt runt i gräsmatten efter nån liten larv som tydligen är Väldigt God! Måste vara en Favorit även för Igelkotten för det var massor med Kottebajs på gräsmattan. 1½ timme tog det att kratta upp....



**Ernsts projekt vara att göra färdigt
nya vedplatsen. Blev jätte bra!
Nu ska vi "bara" lava in veden....**



**Lunch på
Köksverandan!**



**Ernst premiärkör
Nya bilen!**

I kväll har vi varit på Trädgårdsfest som inte blev så mycket Trädgård...

Det regnade!

Det var en kväll med tema Ukraina.

Jag har varit två gånger i Ukraina i medicinska utbytesprojekt. 2004 var jag med och körde ner Ambulanser. Jätte Kul!

Mannen på "balkongen" är Läkare i Ukraina och har varit här för kompetensutveckling många gånger. Förutom läkare är han en Fantastisk musiker!

En mycket trevlig kväll!


Tack till familjen Stuesson. :-)



Vi tänker
sällan på vad
vi har, men
alltid på vad
vi saknar.

(Arthur Schopenhauer)



 meditationsguiden.COM Gilla oss på Facebook för dagliga små tankeväckare! ©

Ibland är det nyttigt att reflektera över sin egen verklighet. Som tex att träffa Ukrainska vänner och få höra hur deras verklighet ser ut just nu.

Vi har det Våldigt Bra!

Jag känner stor Tacksamhet för att jag finns där jag finns!