

06.10

Vi öppnar upp för Ännu en
Underbar sommardag denna
SuperSommar.



Dagens första
självpporträtt på
väg till O-ringens
sista etapp för i år.



En lång orm med människor på väg mot samma mål. Att på ett eller annat sätt ta sig fram i skogen och stämpla kontroller för att sedan stämpla in för den här veckan. Å Många Många av oss kommer redan vid dagens målgång att längta till vecka 30 nästa år i Borås. Då kör vi Fem dagar Orientering igen!



Vi är på Ravlundafältet i
ytterkanten av Österlen.
Ett magnifikt område som används
som militärt övningsfält.
Men idag är det runt 20 000
personer här för att orientera.



Ritualer:
Resa tält
Gå på toa
Kolla utrustningen



T
Ö
M
Clear

Här tömmer man sin stämplingspinne så att den kan ta emot dagens aktiviteter i form av hittade kontroller.



Ernst och jag ska till samma start. Vi har idag 2000 m att gå.



En ny Selfie.
Snart Start!



In i fällan för rätt klass.
Starta pinnen.
Ta kontrollangivelser.
Kartan i hand och iväg!



Visserligen brant nedför.
Men vilken utsikt!!
Bästa i klubben hade
35 sekunder härifrån å in till
målstämplingen. Jag hade 59
sekunder. Inte så pigg på så
här brant utför...



På väg till duschen.
Ännu en Selfie till dagens
samling.
Här är det Ljungen som är det
viktiga....
Kan ju inte titta mot en kamera
mitt i solen!



Utsikt var dagens tema!
Här är det damernas dusch!





När vi är iväg så här brukar vi passa på att rensa ut lite i garderoberna. Eller kanske mer **jag än Ernst.... Men här försvinner faktiskt ett par av Ernst något sämre skor....**

Årets sista O-ringen disk!



Å här rullar vårt O-ringen hem
hem till sig!
Tack för denna gången!
Vi hoppas På Återseende!



Å nu är allt färdigpackat.
Men vi ska inte köra hemåt.
Utan fortsätter lite längre
Österut.



I söndags var vi på andra sidan
ön som solen är på väg ned
bakom.

I kväll tog vi ett gott kvällsdopp
I Ivösjön i Ivetofta med I vön i
fronten.

Nästa bild får vara en värdig
avslutning på denna dagen!



