



Ännu en helt Underbar  
Vårdag.  
Inte så varmt.  
MEN! Vackert!!

Ernst trampar på uppför  
Haslövs backen.  
En backe som Vi  
rekommenderar!

Bakom min  
rygg är det  
Halland.  
210 meter  
upp på  
Hallandsåsen.  
En riktigt Bra  
stigning från  
Haslöv.





Efter 53 km på cykeln  
så drar vi över  
på andra sidan åsen.

Vi kör förbi Familjen Lind  
som kör lantbruk utan  
moderna maskiner.



Vi klär om för nästa pass.





Nästa vecka ska en del av Ingrid's kor ut. Så idag hjälper vi till att se så att alla stängsel är okej.



Vi tror väl inte att Korna  
kommer att vara mest här  
i Bokbacken.  
Men Vackert är det!!



Några eltrådar  
att byta.





Här kommer det  
att tuggas gräs.

A photograph of a lush green meadow. In the foreground, a small hare is sitting on the grass. The meadow is dotted with small rocks and patches of different shades of green. In the background, there is a line of trees, including some evergreens and deciduous trees with bright green leaves. The sky is a clear, pale blue with a few wispy clouds. On the left side, a large, dense tree with vibrant green foliage partially obscures the view.

En Hare blev lite chockad  
över besöket i hagen.

Nu är det nästan slut på  
Min vecka mellan Hägg  
och Syren. I morgon är  
det Vardag igen.

Man får bara en resa genom livet,  
så glöm inte att stanna upp och lukta på blommorna



änglacirkeln.se