



Tidig Morgon!
Eftersom Ernst måste köra iväg
vid 05 tiden så får jag en
Fantastisk Morgon!
Om Du inte brukar gå upp tidigt.
Så prova i alla fall en morgon.
Det är Så Vackert ute just nu!



Det bet till lite Frost precis i
Soluppgången. Man kunde
nästan se hur den la sig i gräset.



Det har funnits Vitsippor sedan
den 12 mars.
Vilken Vår!



Skäggdopping Å Soluppgång!



Portalen vid bryggan bara Väntar
och Längtar nog lika mycket som
jag efter den riktiga Bryggan!



Hoppas att resten av
bryggan kommer i på
lördag.



Jag har skapat lite Egen tid i min Kalender den här veckan. En liten Mini Mellan Hägg & Syren. Ger utrymme för en cykeltur. Här inne sprang vi orientering i går.



Kolla!
Helt Plötsligt
står det Två Tranor!



Dom Tyckte att
jag var lite Läskig!



Mellan
Hägg och
Syren!

Hasslöv – en centralort under bronsåldern!

För något mer än 3000 år sedan upplevde området kring Hasslöv sin första riktiga befolkningsökning. En färd tillbaka i tiden hade uppvisat ett landskap med både öppna marker (åker och äng) som skogsbevuxna ytor. Den forna strandlinjen fanns i närheten av Dömostorp men även in mot nuvarande Hasslöv var markerna fuktiga och sänka. Därför har huvuddelen av människorna slagit sig ned öster om byn. Inbäddat



i grönskan har här legat flera gårdar, omgärdade av sina åkrar. Området har varit lämpligt ur flera aspekter.

Genom att placera gårdarna i anslutning till de vadställen som funnits utmed Stensån har man haft möjligheter att kontrollera men också möta alla de människor som färdades i det hallandska kustområdet. Bland annat underlättades handeln men

man kunde också få information om vad som tilldrog sig i andra delar av trakten. En annan viktig orsak har varit de lätta sandjordarna som lätt kunde bearbetas av dåtidens träredskap.

På väl utvalda platser har de olika familjerna haft sina gravplatser vars monument ännu idag finns kvar. Bronsålderns gravhögar har från början varit byggda för fa-

miljens överhuvud där han eller hon fått sitt vilorum i en centralt placerad stenkista. Efterhand som övriga familjemedlemmar avlidit har man infördivat dem i högens innanmäte. Traditionen var att de avlidna kremerades innan gravsättningen och det som finns kvar idag är en mängd brända ben som man lagt ned i små gravurnor. Själva bränningen har ägt rum på annan plats än i direkt anslutning till högen och man har inte alltid samlat in alla de brända benen. Kanske är det så att alla de ritualer som skett i samband med kremeringen har varit viktigare än själva gravsättningen i högen.

Allt man begravt mer än en person i högarna framgår av åttens gravteckning. Längst ned i mitten av högen ligger även åttens gravsten och längre upp de som gravlagts vid senare tillfällen i tulu ATA. Bilder: Wikimedia Commons.



Från Ljungabolet via Koarp och Vallåsen fram till Hasslöv. Å nu ska jag upp över Åsen för Andra gången!

Uppe!!



Å nu är jag nere igen. En uppför
till för att komma hem!
Paus bland FavoBlommorna!



52 km Cykel blev det.

Sedan pysslade jag undan en del administration och hängde lite tvätt ute som torkade på en gång!

Sedan ner till Erikslund för att bli av **med lite Hår på benen...**

Lite röjning i skåpen och sedan avslutade jag med ett BodyBalance pass.

En Rakt igenom Underbar Dag!





Tänk om vi kan få en Solnedgång
som denna och Morgonens
Soluppgång till Vättern Rundan!
Jag Drömmer och Önskar!

På Torsdag och Fredag är det
Världskonferens med Forever.
Bolaget som jag jobbar med
mina Aloe Vera produkter igenom.
Ett Fantastiskt bolag!
Tyvärr kommer jag inte att åka till
London. Men Kolla in bussen!
Bara att få åka med en sådan hade ju
varit Coolt!

Är den Limegrön..... Eller!



Ut å Njut av Våren!
Jag kör mellan Hägg & Syren i morgon
också!