



Vi Vaknade!  
I Rätt Tid!





**TILL ARENAN**  
**TO THE ARENA**

Över Åsen till Målet.  
Vallåsen.  
Stor Orientering här idag.

**Med Facit i hand.....**

Så blev det Inte någon  
Stor Orientering av Oss!



# VÄLKOMMEN TILL SNÖN

I dag skulle jag sprungit med Kamera. Massor med spännande saker hände i skogen. Och på vissa ställen var utsikten Fantastisk! Annars var det lite snö som kunde fastnat på en bild. Men mest spännande var Vildsvinet— En stor Galt som kom farande genom skogen!





Nu gick jag lite i förväg..  
**Först måste vi ju anmäla oss.....**





Det var långt upp i pisten här som det låg snö kvar. Inte mycket. Men ändå!





I dag har vi varit ute länge!  
Men det är ändå roligt med Orientering.  
Man får ju ett kvitto på sin prestation varje  
gång man hittar Rätt kontroll.  
I dag hade vi 11 kontroller på 6,2 km.





Duschköerna var Jättelånga.  
Så vi körde hem istället.

I dag har jag trampat i mest med  
höger ben i sumpmarken.








Såna här strumpor blir  
Aldrig var dom har varit igen.



A photograph of a woman and a man standing outdoors in a garden. The woman on the left has short, light-colored hair and is wearing a white tank top. The man on the right is wearing a white cap, a white t-shirt, and dark overalls. They are both smiling. In the foreground, the engine of a lawnmower is visible. The background shows a green lawn, a large bush with red flowers, and trees.

Dusch å Fika!  
Nu kör vi nästa  
race. Jag tar  
Rosa och Ernst  
tar Vallmo.





Fin miljö för  
IKEA arbete.



Går det Bra??





Sista lådan i Byrå nr 2!  
Vi Tackar för en Underbar Helg!  
Å nu kör jag en Mini Hägg->**Syren.....**





Lånad av Eric!

<http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html>



Hoppas Häggen får blomma länge.....innan syrenen kommer...

### **"Mellan hägg och syren"**

Uttrycket sägs ha kommit från en skomakare som höll stängt just perioden mellan häggens och syrens blomning.

Och det skulle kunna ligga ett korn sanning i berättelsen, eftersom det faktiskt fanns en period på våren då skomakargesäller enligt skomakarskråets bestämmelser skulle friställas för att ge sig ut på vandring.

Vissa skomakerier fick stänga under gesällens frånvaro, och uttrycket ska förstås som att skomakaren håller stängt under årets mest njutbara dagar.

Möjligt att historien är en vandringssägen rakt igenom. Idén att hålla stängt och njuta när naturen är som vackrast är något man verkligen borde överväga,