



**Det dyker upp spännande saker i ljuset!
Här har jag sprungit förbi i vinter utan att se något!**

Gränsstenarna vid Stensån

Här vid Stensån står fyra gränsstenar, en hjärtsten och tre visarstenar, resta vid den gamla gränsen mellan Sverige och Danmark. Freden i Brömsebro slöts 1645 och året därpå tog man beslut om att upprätta en gräns. Gränsen mellan Sverige och Danmark gick här 1645-1659, idag är den landskapsgränsen.

Först omkring 100 år senare, 1749, påbörjades en så kallad avfattning -gränsreglering- av gränsen. Man började vid havet och bestämde att stenen "Röeskall" skulle vara den första gränsstenen. Därefter blev det diskussion om gränsen mellan Röeskall och Lyaforsen. Man kom inte överens och det stod klart, att först måste en karta upprättas där också gränsen här vid "Tjuvavadet" togs med. Tjuvavadet var vadstället på den ursprungliga vägen mellan Båstad och Östra Karup och därför en naturlig placering för stenarna.

Så slutligen 1778 påbörjades en förrättning för att fastställa gränsen. Det blev omedelbart bråk mellan skåningar och hallänningar.

Hallänningarna ansåg att gränsen skulle gå längre västerut för att på så sätt ge dem ett större markområde. Efter förhandlingar stod emellertid Röeskall kvar som gränspunkt. I Röeskall är inhuggna två stensåsar för Skåne och Halland.



The border-stones at Stensån consist of one heart-stone and three pointing stones along the border between Sweden and Denmark. The border was concluded in 1645, and the border stones were placed along here from 1645 to 1659; today the border is between Swedish provinces of Scania/Skåne and Halland to the north. Not until 1749 did the power of the crown in Sweden relating this border. Starting by the sea, the heart-stone should be the first border-stone. The first piece of borderland, by "Tjuvavadet" was the fordable place between Östra Karup and Båstad. Finally, in 1778, the border was fixed. There was a dispute between Scania and Halland. Scania was eager to secure more land, arguing that the border should be further to the west. Following the Treaty of 1778, Röeskall remained as described in the border-stone inscriptions No 1 1778 and S 1778, the stones were put in place with the heart-stone points towards the border-line and the pointing stones towards Hallandsås, "Hallandsås" called "Vitahall". There are four stones, but it is not sure that one of them really belongs to the border.

**Å här nere har jag inte
kunnat springa alls i
Vinter.**



**En Riktigt Goo
Morgonrunda!
Å sedan har jag bara
jobbat på i Båstad!**



Idag är det 92 år sedan Ernst Alm vann det allra första Vasaloppet, den 19 mars 1922. Utan spår och med träskidor gick han i mål på tiden 7,32,49.

Å jag var nästan 2 timmar senare i år....

Å Här har vi Dagens Födelsedagsbarn! 58 år idag!



Jag är inte gammal

**Jag vaknar upp,
Jag lyfter armarna,
Jag böjer knäna,
Jag vrider nacken...
Allting låter likadant:**

Crrrrrrrrrrrrraaaaaaaack



**Jag har kommit till en slutsats:
Jag är inte gammal,
Jag är krispig!**