



Har vi verkligen varit här
sedan 20 februari... och
idag är det 3 mars??


Vi lever i en egen värld
under Vasaloppsperio-
den! Men nu är det dags
att packa ihop och åka
hem för att plocka fram
Cyklarna!



Snöandet som inte
behövs är Så
Envist. Det har
kommit flingor i
natt också...
Till ingen nytta!

Kolla!! Solen försöker
nästan ta sig igenom.
Annars var det bara på
HalvVasan i tisdags som
den verkligen lyckades
stråla!



A photograph of a workshop or garage. In the foreground, a ski is mounted on a metal workbench. The ski has a red and white design. In the background, there are various tools, a yellow bag, and a red container. A window is visible on the left side of the frame. The text is overlaid on the left side of the image.

Vi bestämde oss
för att inte bara
packa in dom
kladdiga skidorna
utan att faktiskt
göra
Sommarservice nu
direkt när alla
grejer är framme.
Kändes Riktigt
Bra!
PlusPoäng!

Men nu är Allt packat och städat
så vi lämnar Vasaloppsvägen för
i år. Bokad för nästa år. Så Klart!



Den Skånska flaggan får åka med hem. Den kan ju behövas **på någon mer resa kanske....**



Traditionsenligt så blev det lunch på Mora Parken innan vi lämnar Mora helt. Bästa Dagens!!



Ett litet ärende till i Mora innan vi drar. Kör nästan i Skidspåren. Här har legat snö sedan **21 februari som nu är** bortschaktad.





DIPLOM
DIPLOMA
HITTAT & LÅNAT
LOST & FOUND



Ernst blev av med en stav i går. Så han är inne och kollar om den har kommit hit.

Å det var väl tur att det bara var
en Stav som skulle med i bilen....

Det är väldigt fullt!

Som Vanligt när det är vi!!



124 dagar kvar!

Tur det! För det ser väldigt kallt ut i vattnet!

Men vi ska ju Cykla först!

Nästa Klassikerarrangemang är Vättern Rundan. Men det är ju i Juni. Så vi får väl hitta lite andra spännande saker att göra innan dess?!



Ernst kör bilen och jag kollar i datorn. Jag hittar lite fina bilder från i går.



<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=726267837413134&set=a.726267737413144.1073741848.157394414300482&type=1&theater>





Det känns helt okej att se att Eliten också hade sådär väder!



Vacker Bild! Men jag vet
att det inte är någon Lek
att vara ute när det
mörknat. Man blir ganska
kall!
Men för vår del känns det
nu Bara Helt Underbart!!
Längtar redan till Nästa år!



Hemma!
Av med boxen!
I morgon är det
Jobbedax igen!
Kolla gärna VasaloppsTv på
www.vasaloppet.se
Bra summering av veckan!

