



Del av dagens gäng till start i Oxberg.
"Våra" två hus har idag 9 Tjejer till
start på dom tre milen mellan Oxberg
och Mora. Annika som står bredvid mig
körde också i går! Och!! Skall köra i
morgon!!

Det har frusit på lite på morgonkvisten
så förutsättningarna känns mycket
bättre än vad det var igår.

Inlämning av väskan.
Den får ju åka lastbil
till målet.....



En del av Alla Klassiker och
Motionsarrangemang är att träffa
Alla goa vänner.

Här har jag träffat Carola från Norberg
och Engelbrektsloppet.

Vi var sedan väldigt jämna under
loppet.



Elin och Jag! Två tredjedelar
av SyaTrion på väg mot Alla Lopp!
Viktoria finns någonstans i ledet här
bakom oss.





Nu är det väldigt nära





Startgrinden åker upp
och första ledet med
mig i drar iväg!



Innan Lennart och Ernst kom iväg till Läde där dom ska vara servicepatrull **så kom Gertie från SYA och "Knackade"** på. Gertie med make och dotter stod sedan på upploppet och Hejade på mig! Tack!! Jag blir så Glad när jag ser Er!!



Ernst och Lennart hade onöjet att få köa ut från startparkeringen. Så dom hann aldrig fram till Läde vid 14 km kvar innan jag susade förbi...





Men här lyckas Bengt fånga in Maria. Maria som även är anmäld till Öppet Spår på måndag råkade ut för en olycka någon km före mål.

Hon kom ner i ett bilspår med skidan och bröt den! Så nu har vi lånat ihop skidor och pjäxor för att hon ska testa i morgon. Hoppas att det ska funka!



Bra med Vänner som är på hugget!
Lars och Margareta fångade mig på
bild på upploppet!

Favorit i Repris!
Roberto tar emot mig i Målet!!
23 minuter snabbare än igår!





Laddning före Vallning!
Jo så är det!
Dags att valla I gen!
Nya äventyr i morgon.
Öppet Spår 90 km för både
Mig och Ernst!

Men lite knas uppstod....

När jag skulle börja med klistret för fästet till i **morgon så saknas en del...**

Så jag fick köra ner till Johns Sport.

Å där fanns lite bekanta som passade på att kolla på skidskytte i affären.

Lycka till på måndag, Börje! Börje som jag gjorde min Ironman med i Kalmar 2005!



Nu är skidorna Vallade
och vi kryper till kojs.
Bilen rullar mot Sälen
kl 04.00 i morgon.

