



Efter en lugn morgon drog jag igång Snabeldraken och Ernst tog tag i ljusslingorna.

Ernst inspekterar jobbet
som ska påbörjas till
påsk.





Fast innan det blir påsk och trädröjning så har vi några fler höjdmeter att **Avverka.....**



Ernst ska fixa sin Tionde Worldloppsstämpel och bli Master!

Demino Ski maraton är 50 km i Fristil.



Efter letande på nätet har jag hittat lite information inför resan.



Hotel «Kstovo» ★★☆☆☆

Address: City Rybinsk, str. Zagorodnaya, 20 Rooms total: 90

Description: The sanatorium is situated in 5 kilometers from the city of Rybinsk (Yaroslavl region) and 290 kilometers from Moscow (4-5 hours by car) in a picturesque nature reserve location: Sosnovy Bor, a quiet river Cherry - of tremendous beauty and crystal clean air, well-groomed territory and a magnificent landscape design!

At your service - high level of service, experienced and friendly staff, highly qualified specialists, who will gladly help you and advise how best to organize your rest and to receive a maximum of pleasure!

The hotel offers accommodation and relaxation in comfortable single and double rooms. In each room bathroom, TV, phone, fridge, teapot, set of dishes. Undoubtedly, cleanliness and comfort, will create around you warm, "home" atmosphere. The hotel offers 4-time meals with a wide range of different dishes, and the doctor-dietician will develop for you an individual with appropriate diet.



Vi ska även hinna med en titt på Moskva.

Nu har vi också sett hela Vasaloppet på TV. Fast vi visste vem som vann så är det spännande och kul att titta på TV-sändningen.





Om jag inte tycker om
det jag skördar, får jag
ändra på det jag sår!

~ Kalle Johansson