



En blöt morgon.
40 mm i mätaren i morse!
Sedan i måndags 75 mm.



Kör från Skåne och plockar upp Ernst i Jönköping.



Mot Stockholm

I morgon är det 100 år sedan
och vi ska vara med och Fira!

STADION
JUBILEUMS MARATHON
LÖR 14 JULI
ALLSVENSKAN
DJURGÅRDEN - NORRKÖPING
MÅN 16 JULI 1900





Nummerlapps-
uthämtning

Å vem hittar vi Här!??
Jo! Vår SyltaTant från Mora!!
Men vi har ju fortfarande kvar på lagret!



Ernst ringer Olsson för att kolla om han behöver sylt?

Ganska många som minglar runt i kläder typiska för 1912.
Blir nog ännu mer i morgon.



Efter besöket på Stadion åker vi ut till Täby, till Ottos Bror med familj. Jag hade fixat Pastasallad i morse som vi slevade i oss med God aptit! Ladda Ladda för FYRA mil i morgon!





Inspektion av
ägorna.
Eric visar sin lilla
stuga.

A person wearing a bright green jacket and black shorts is bent over, working in a garden. The garden is filled with young plants supported by numerous bamboo stakes. The person is standing on a wooden pallet. In the background, there is a chain-link fence and a dense thicket of trees. The ground is covered with dark soil and some weeds.

Ernst kollar in
Bevattnings-
anläggningen.



Jätte Fräck liten
bevattning!



Super Fin tomatodling.
Sån här låda vill
jag också ha!

För Hundra år sedan såg det ut så här!



Å i morgon springer vi iväg.

Kolla in på

[http://www.jubileumsmarathon.se/
start/content.cfm?](http://www.jubileumsmarathon.se/start/content.cfm?)

[Sec_ID=3610&Rac_ID=169&Lan_ID=1](http://www.jubileumsmarathon.se/start/content.cfm?Sec_ID=3610&Rac_ID=169&Lan_ID=1)

Så hittar du spännande saker under
lördagen.

Våra startnummer hittar du på dagboken
för igår 12 juli.