



I dag! Dags för
Långtur på Cykel!
Bra väder.
Lite lagom med
moln och runt 20´!



Första klättringen
upp till Adeje.
En gammal stad där det finns
lämningar av urinvånarna,
Guancherna.
Spanjorerna som tog över
byggde ett Fort,
Casa Fuerte.

Fortet ser ju inte så mycket ut för världen idag.
Men högt upp är det och högre ska **jag. Men först lite ner.....**



Efter mycket klättring har jag kommit till ett av dagens etappmål.

Los Gigantes.

Klippor som sträcker sig 600 meter upp från havet.





Mot nästa etappmål.
Passerar Bananodlingar och
lite "halvfula" Julstjärnor.



Nu
Går
Det
Upp-
För!
6 km
tog en
Hel
Tim-
me!

Framme i Tamaimo där jag ska
göra vägval.

Tar en glass och tänker.

Mer klättra eller köra ner igen.....



Mer Klättra!
Vad gissade Du på?!
Jag var nere i Los Gigantes och nu
är jag Här uppe!

Los Gigantes






Oj, vad
jag klättrade!

Häftigt! Har klättrat upp på
runt 1000 meter.
Nästa investering får nog bli
en pulsklocka med GPS.



A small, brown and white bird, possibly a sparrow or similar species, is perched on a horizontal wire fence. The bird is facing left. The background consists of a rocky, uneven ground surface. In the foreground, a vertical wooden post is visible on the right side. The text is overlaid on a semi-transparent grey box in the lower-left quadrant of the image.

Jag hade hoppats på
en Blå Bofink idag
men fick nöja mig
med lite rovisar och
vanliga pjodar.

Cykelturen avslutades på
Stranden!!
Kolla vilka Sandkonstverk!



Jätte Nöjd med 78 km cykel och avslutningen i Havet!!

