

I dag har det varit fullt ös på Jobbet för att sedan övergå i kväll med Kalas!

I dag handlar dagboken mest om Gode Vännen Claes som fyller 60 år idag. Den här bilden är från SYA-Spa på Erikslund 2007. Claes rullar!



Det speciella med Claes födelsedag är att för 10 år sedan när han fyllde 50 år så fick han en Vallaväska av sin bror. Den väskan var startskottet på vår delvis gemensamma Worldloppstour på Skidor.

Vilket i förlängningen gjorde att jag åkte till Kina och träffade Ernst!

Bild från Öppet Spår 2003.
Claes har varit i Italien och kört sitt första Worldlopp utanför Sverige. Jag kunde tyvärr inte åka med på den Resan som var den första kontakten med Sya.



Detta är
också Öppet
Spår 2003
men några
mil innan
förra bilden.



König Ludwig
Lauf i Tyskland
2004.
Min första tur
utrikes på
skidor.



Det var på den här resan till Tyskland som Kinareisan föddes.

Vi var i Tyskland i februari 2004.

Resan till Kina var Nyår samma år.

Det var där han var med.

Helt osannolikt eftersom han skulle varit i Alperna. Men han var där!

Ernst!

Å här visste vi absolut ingenting om
någonting!
Ernst o Jag alltså!



Kina resan fällde oss!
Gudrun som rasade när vi kom hem från
Kina fällde träd.
Claes fällde idéer om Worldlopp oversee
och 2006 var vi i Australien!



Å i dag fyller Claes 60 år och det har hänt massor i mitt liv för att Claes för 10 år **sedan fyllde 50.....**

Så Grattis Claes!!

Å tack för en trevlig kväll .

På bilden har vi från vänster:

Carina å Claes

Ernst, Henny, Olle, Kenneth, Britt och Eva



Kvällens slutkommentar: Hur kan en så vacker Blomma ha ett så fullt namn??
Ranunkel

