

Dagen Första Dagen efter en lång Skön sommar började bra med ett Stavpass i Hjärnarp. Har jobbat på idag och allt har varit helt Okej tills nu i kväll!

Skyndade mig hem för att få lite Solnedgångsbilder och ett kvällsdopp innan mörkret föll. Det mörknar ju tidigt. Fantastiskt Gott i vattnet—19.6´ å

**13´ i luften. Härligt!**

Sedan gör jag mig en kanongod omelett och ska sätta mig med dagboken och en föreläsning på Rönneskolan i morgon. Vad händer då!!??! Jo! Dator vägrar att ta emot mitt SDKort och överföra bilderna Det har varit lite strul av och till ett tag. Men i kväll var det bara tvär NÄ! HYSTERISK!!!!



Så här följer några bilder från förra veckan via Ernst. Kul dom också..... Men!!



Lite Bilder från Linköping.  
Fint besök på Kanalen  
Erik Nordevall II  
På väg till Stockholm för att  
bli döpt av Viktoria  
**(Bilderna är från i Onsdags)**





Förande  
tidstypiska  
Unionsflaggan





E. NORDEVALL II

En äkta Hjulångare på Göta Kanal.  
Båttypen kallades Fiolbåt.  
Maximalt anpassad för Göta Kanals  
Slussar





Erik Nordevall II byggdes som en replika av den sjunkna Erik Nordevall. Inga Originalritningar utan ner på Vätterns botten och skissa. Tog man till för mycket Eller har Kanalen Krympt? Trångt var det!





Loss från Slussen och får  
stolt gå för egen maskin  
fram till Bron i Berg.



Vid Bron i Berg väntade  
Passagerarna som klivit av  
innan Slussen och  
promenerat på Kanalbanken







## "Hjulångarens Ericsgata"

Vi kommer att göra denna historiska resa på samma sätt som man gjorde 1837 med originalfartyget Eric Nordevall.  
-Måndag 29 augusti kommer Hjulångaren att döpas av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.