



Nyårsdagen 2011

Året börjar med en helt fantastiskt vacker dag!



Lite problem att hitta vatten.
Men den här poolen fanns att
tillgå!

Ängelholms Vattenpoloklubb ordnar
varje år ett Nyårsdopp klockan
13.00 vid Klitterhus i Ängelholm.
Jag tänkte vara med i år för tredje
gången. Vädret var helt fantastiskt
idag. Efter regn och storm i natt!



Skor på fötterna
kändes ok idag!

Skälderviken bjöd bara på 20 cm vatten
idag..... Så man fick rulla runt.....







Vi var 25 badande
som roade en stor
publik!



A black and white duck stands in a snowy field. The duck has a white body with black patches on its neck and wings. It is looking towards the camera. The background consists of bare, thin trees and a snowy ground with some green grass visible. The lighting suggests a late afternoon or early morning setting.

Vi passade på att åka och fylla på
Vedsäckarna.
Hälsades ljudligt välkomna.

Står där så grå vid ladugårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, som många vintrar förr,
upp emot månens skiva
Tittar mot skogen, där bok och lärk
drar kring gården sin dunkla särk
grubblar, fast ej det lär båta,
över en underlig gåta

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen ---
korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;



Kissar i kärrans halm mår gott,
vaknar och viftar svansar smått,
Kissar sin tomte känner,
de äro gode vänner.





Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;

Månen sänker sin tysta särk,
snön lyser vit på bok och lärk,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.