



Söndag – Vi kom vilse men hittade rätt.....

Gott morgonbad som vanligt. Tempen ligger stadigt på 23' på morgonen.

Idag tänkte vi springa tredje etappen på Hallands tredagars. Men det höll på att gå om intet.... Vi körde vilse! Jag hade gjort en väldigt dålig research. Jag trodde att det skulle vara skyltat från Snapparp. Men det fanns inte en enda liten skylt. Efter snurrande och upphämtning av en karta vid orienteringscampen så lyckades vi ta oss till rätt ställe i Simlångsdalen. Vi kom precis innan man stängde starten. Så det fick bli en lite kortare bana idag. Men jag kan konstatera att idag både körde och sprang jag vilse..... Men det var väldigt nyttig orientering! Och Ernst vann över mig idag! Och jag blev inte sist.....

<http://www.hallands3dagars.se/index.php?area=Halmstad&lang=se>



Efter orientering och fika med gode vännen Leif Björkman tog vi tag i lite röjning i våra hus. Vi har haft några underbara dagar och har nu bara "cirka" fyra dagar kvar till en lite mer sammanhängande semester. Det känns helt Okej! Men jag tycker att vi redan haft riktigt mycket sommar.

Vi avslutade kvällen med grillade Lammkotletter med härliga tillbehör bl.a. jättegoda gurkor från mammas växthus.

