



## Midsommarafton 2010 i Sya.

Ernst och jag sov i damernas omklädningsrum. Lennart i förrummet och familjen Malmkvist i herrarnas omklädningsrum.

Morgonspring på skidstadion och slingorna. Stretch vid Midsommarstången som gjordes i ordning i går kväll.

Maskinparken som ska fixa snöslingan börja anlända. Det finns en hel del

bönder som gärna hjälper till i Sya när det behövs traktorer.



Snö lastas i Östens uppfinning som finfördelar snön till spåret.



Östen kollar så att snön kommer i ordentligt.



Så börjar snön läggas ut. ☺



Östen och Ernst kollar kvalitén på snön. Kommer stavarna att fastna? Sakta med säkert växer spåret fram.





Så ÄNLIGEN är det dags för race. Det börjar med en Prolog där tiden avgör hur och om man får köra vidare i tävlingen.

Här kommer jag med startnummer 30 i damer 40 +





När tävlingsklasserna kört sin prolog är det motionsklassens tur. Där kör man ett race och gissar sin tid. Man lämnar in den tid man tror sig kunna åka på och den som gissar bäst vinner.

Nummer 102 är Lasse Grennberger som är ordförande i Sya Skidklubb. Nummer 104 är Ernst.

107 är Lennart Persson från Ljungabolet och 108 är Claes Lindberg från Ängelholm. Vi var väl representerade från Skåne!





Kändisfaktorn i spåret var stor. Bredvid nr 120 Bruno Lindström stå Hästmannen känd från tv. Bruno hade oturen att glömma lägga av klockan så han blev diskad.

Här har vi tre "kända" tjejer på rad.

Syster Marie, Systerdotter Tea och jag själv. Jag tog ett varv i motionsklassen också och gissade väldigt bra. Gissade 1,07 och åkte på 1,08.





Dax för kvartsfinal i klassen 40+. Carina mot Pernilla. Där gick det bra, men i semifinalen fick jag ännu en gång ge mig för Birgitta Dahl.





Efter tävlingarna fick alla som ville prova spåren. Lisa och Niklas åkte



flera varv. Syster Marie påbörjade idag träningen inför TjejVasan 2011. Anna kollar tekniken.

Det blev inte någon prispall idag..... Men alla fick en fin plakett.

Efter skidåkningen var det dans kring Midsommarstången. Lisa och jag representerade Skåne!





Fram emot  
eftermiddagen  
försvann alla andra  
ifrån Sya skidstadion  
och vi plockade fram  
sedvanlig  
midsommarmat.







Som mellanrätt,  
innan  
jordgubbarna  
spelade vi ett parti  
kubb.

Efter jordgubbarna spelade vi krocket med tveksamma  
regler.



Det fanns utrymme för lite grill och  
snacks också senare på kvällen..... 😊



En riktigt härlig midsommar i Sya. 😊

<http://www3.idrottonline.se/default.aspx?id=67814>

Här finns mer bilder och resultat.