



Torsdag – askans dag. Dagen då vi ännu en gång blev påmind om hur mycket vi faktiskt inte kan styra över.

3,5 minusgrader på morgonen. Jag gick en liten trädgårdsrunda och tittade till Rabarber och Kastanjknoppar.





Ännu en helt fantastisk soluppgång över Västersjön! Jag tror nog att vi bor väldigt nära Paradiset!
Eller så är vi duktiga på att njuta av stunden! ☺

I morgon solen låg ett Knippar och tittade avvaktande på mig. Men dom vågade ligga kvar.
Det är lite märkligt med alla bojar i vattnet. På sommaren när båtarna ligger på plats tänker jag inte
på hur många olika varianter av bojar som det ligger där. Förtöjningarna verkar ju vara bra eftersom
inte isen tog dom med sig.



I dag har jag haft fyra kunder på Bailine. Det kommer att bli riktigt kul när vi är igång för fullt om några veckor!

På kvällen var det dags att köra till Linköping. Jag är ganska van vid E4:an mellan Åstorp och Linköping och på torsdagarna brukar det mest vara lastbilar och enstaka personbilar. Den här kvällen var det väldigt mycket mer personbilar och många var hyrbilar. Det var Hertz, Aviz och Eurocar om vartannat och taxi bilar! Det brukar absolut inte vara så mycket taxibilar på E4:an på torsdagskvällarna. Men det var väl alla som inte kunde flyga hem som tog hyrbil eller taxi. Visst är det lite fascinerande vad känsliga vi är när naturen sätter emot oss.

Men en solnedgång över Vättern är ändå en solnedgång över Vättern. Fast jag hörde att askan kan göra solnedgångarna ännu rödare när partiklarna börjar komma ner på lägre nivå. Spännande!

