

Lördag i Engadindalen



Ernst har jobbat några timmar med vår bil. Att ha hyrbil med problem kan bli problem..... Vi har lärt oss lite om detta!

Medan Ernst ringde o ringde o ringde..... så tittade jag på fåglar utanför vårt rum.

Grönfink och pjod med vitt hjälmband.



Fortsättning på "broken car".



När vi ringt vad som gick just då tog vi en busstur och från bussen fick Ernst syn på en Amazon....

Vi åkte till Maloja och tittade på startområdet. Hoppas på lika gott väder i morgon!





Nu är vi hungriga! Tillbaka till mässområdet där man kunde köpa en tallrik pasta för 6 pengars = ca 42 sv kr.



Sedan var det tid för cocktail träff med Worldloppet. Vilket innebär att man träffa "gubbar" som reser jorden runt och åker långlopp.

Man kan även bli bjuden på lite lokala specialiteter.

Tomaten var nog inte så lokal, men övriga mumsbitar var från Schweiz, även vinet.



Hem igen med bussen. Då fick vi se äkta St Moritz hästar med släde som både har hjul och medar.

Övriga gänget åkte på utflykt mot högre höjd, 3303 m öh, Corvatsch.



Kvällen avslutas med mat på en mycket trevlig restaurang .

Sedan lämnar vi bilen på en verkstad i Cellarina. Nu har vi fått klart att vi åker en minibuss taxi till



Milano på måndag morgon. Det känns skönt att få lämna bilen kvar här!

Som en sista kvällsaktivitet förbereder vi skidorna för morgondagen och packar väskan till efter loppet.



Frukost klockan 05.30, avresa först med tåg och sedan med buss till starten i Maloja.

www.engadin-skimarathon.ch

Startnummer:

Carina 4176
Ernst 40015
Östen 40603
Bruno 30748
Olle 40057
Henny 14001
Hans 40082